#### Ίερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλὴ Ἀττικῆς

# Οἱ Εὐχὲς τῶν Ἐξορκισμῶν

# Χρήσιμες πληροφορίες

#### Α) Άναγκαῖες διευκρινίσεις

- 1. Στὸ Μοναστήρι μας ἔρχονται καθημερινὰ πολλοὶ πιστοὶ καὶ μᾶς ζητοῦν φορτικὰ νὰ λύσουμε τὰ μεγάλα καὶ ποικίλα προβλήματά τους, δαπανώντας πολὺ χρόνο γιὰ νὰ μᾶς διηγηθοῦν αὐτά· τὸ ἴδιο γίνεται πολλὲς φορὲς καὶ διὰ τοῦ τηλεφώνου: ὅλοι ζητοῦν ἀπὸ μέρους μας μία κατὰ κάποιον τρόπο θαυματουργικὴ προσωπικὴ ἐπέμβασι, ἐπειδὴ ἐν τῆ ἀπλότητί τους πιστεύουν προφανῶς, ὅτι διαθέτουμε ἕνα ἰδιαίτερο χάρισμα γιὰ τὴν λύσι τῶν δραμάτων τους, ψυχικῶν, σωματικῶν, οἰκογενειακῶν κ.ἄ., τὰ ὁποῖα ὀφείλονται σὲ δαιμονικὴ ἐπήρεια.
- 2. Ἐν τῷ μεταξύ, πολλοὶ κακοπροαίρετοι ἄνθρωποι μᾶς περιτριγυρίζουν, γιὰ νὰ εὕρουν κάποιαν ἀφορμὴ καὶ νὰ ἐπιτεθοῦν ἐναντίον τῶν «Ἐξορκιστῶν τῆς Φυλῆς», ὡς δῆθεν ἐκμεταλλευτῶν τῆς λαϊκῆς εὐσεβείας, ἐπειδὴ μάλιστα ἀπαγορεύονται δῆθεν οἱ «ὁμαδικοὶ Ἐξορκισμοί».
- 3. Πρὸς γνῶσιν λοιπὸν ὅλων αὐτῶν, φίλων καὶ ἐχθρῶν, προβαίνουμε στὶς ἑξῆς διευκρινίσεις, προκειμένου νὰ ἀποφεύγεται ἡ σύγχυσις καὶ νὰ διαλύωνται οἱ παρεξηγήσεις.

# Β) Τί εἶναι οἱ Εὐχὲς τῶν Ἐξορκισμῶν

- 1. Ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας εἶχε καθιερώσει ἀπὸ πολὺ παλαιὰ τοὺς Ἐξορκισμούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι Τελετὲς καὶ Δεήσεις, προκειμένου νὰ ἀπαλλαγοῦν, ἐν τῷ Ὀνόματι τοῦ Θεοῦ, ἄνθρωποι καὶ ἄλογα κτίσματα ἀπὸ δαιμονικὴ κατοχὴ καὶ ἐπήρεια.
- 2. Ἡ ἐπίκλησις τοῦ Ὁνόματος τοῦ Σωτῆρός μας Χριστοῦ, γιὰ τὸν ἐξορκισμὸ τῶν πονηρῶν πνευμάτων καὶ τὴν λύσι τῶν ἔργων τοῦ σατανᾶ, μαρτυρεῖται ἤδη ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη.
  - Ματθ. ζ΄ 22, ι΄ 1, ι΄ 8· Μάρκ. α΄ 25, ις΄ 17· Λουκ. δ΄ 35, θ΄ 42, ι΄ 17.
- 3. Σήμερα, χρησιμοποιοῦνται οἱ Εὐχὲς τῶν Ἐξορκισμῶν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος καὶ ἄλλων, οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ τονισθῆ τοῦτο ἔχουν χαρακτῆρα ἐπιτιμητικὸ καὶ προστακτικό, ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἐκφράσουν

τὴν δοθεῖσαν ἐξουσία στὴν Ἐκκλησία μας κατὰ πνευμάτων ἀκαθάρτων.

#### Γ) Οἱ Ἅγιοι καὶ ὄχι ἐμεῖς

- 1. Οἱ ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι ἐπισκέπτονται τὸ Μοναστήρι μας, ἐπειδὴ ἀντιμετωπίζουν περιπτώσεις μαγείας κλπ., δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ μᾶς διηγοῦνται ἐκτενῶς καὶ λεπτομερῶς τὰ προβλήματά τους, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἀπαιτεῖ πολὺ χρόνο, χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα, διότι δὲν λύνουμε ἐμεῖς προσωπικὰ αὐτὰ τὰ προβλήματα.
- 2. Όχι ἐμεῖς, ἀλλὰ οἱ Ἅγιοι τῆς Μονῆς μας, οἱ ἔνδοξοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα, ἔχουν λάβει τὸ χάρισμα ἀπὸ τὸν Κύριό μας νὰ διαλύουν κάθε δαιμονικὴ ἐνέργεια, κάθε μαγικὴ τέχνη καὶ γενικὰ νὰ θεραπεύουν κάθε σωματικὴ καὶ πνευματικὴ νόσο.
- 3. Τὸ μόνο ποὺ ἐμεῖς εἶναι δυνατὸν νὰ προσφέρουμε εἶναι νὰ συμπροσευχώμεθα μὲ ἀγάπη καὶ νὰ συναγωνιζώμεθα μὲ τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς οἰκείους των, ἐπικαλούμενοι τὴν ἰαματικὴ χάρι τῶν Ἁγίων μας γιὰ τὴν θεραπεία καὶ ἀνακούφισί τους.

#### Δ) Συμμετοχὴ στὸ ἀγώνισμα

- 1. Ἐπιβάλλεται λοιπόν, οἱ ἀσθενεῖς καὶ οἱ οἰκεῖοι τους νὰ μὴν ἀδρανοῦν καὶ νὰ μὴν περιμένουν βοήθεια μόνον ἀπὸ ἐμᾶς προσωπικά, ἀλλὰ ὀφείλουν νὰ συμμετέχουν ὁπωσδήποτε καὶ αὐτοὶ στὸ ἀγώνισμα τῆς προσευχῆς μὲ τὴν ὁλόθερμη, ἐγκάρδια καὶ ἔμπρακτη πίστι τους.
- 2. Ἡ πίστις τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν οἰκείων τους εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἐκφράζεται πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τοὺς Ἡγίους Του ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ Ἡρθόδοξος Παράδοσίς μας, δηλαδὴ μὲ τὴν εἰλικρινῆ Μετάνοια, τὴν καθαρὰ Ἐξομολόγησι, τὴν μετάληψι τῶν Ἁχράντων Μυστηρίων, τὴν Νηστεία, τὴν Ἁγάπη, τὴν Ταπεινοφροσύνη καὶ ὅλες γενικὰ τὶς ἄγιες εὐαγγελικὲς Ἡρετές.
- 3. Δηλαδή, οἱ πιστοὶ πρέπει νὰ κατανοήσουν, ὅτι οἱ καθιερωμένες Εὐχὲς τῶν Ἐξορκισμῶν, ἀν καὶ εἶναι ὁπωσδήποτε ἀπαραίτητες, δὲν λειτουργοῦν αὐτόνομα καὶ ἀνεξάρτητα, ἀλλὰ πάντοτε ἀνάλογα μὲ τὴν πνευματικὴ κατάστασι καὶ τὴν σχέσι πρὸς τὴν ἐν Χριστῷ ζωή, τόσο τοῦ πάσχοντος ὅσο καὶ τῶν οἰκείων του.
- 4. Έπομένως, οἱ ποικίλες ἐκδηλώσεις εὐλαβείας τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν οἰκείων τους, ὅπως λόγου χάριν τὸ σταύρωμα διαφόρων προσωπικῶν ἀντικειμένων τους (ὅπως εἶναι οἱ φωτογραφίες, τὰ ἐνδύματα κ.ἄ.), στὴν ἱερὰ Εἰκόνα τῶν Ἁγίων μας, εἶναι δευτερευούσης σημασίας καὶ κατ' ἀκρίβειαν μὴ ἀναγκαῖες, ὅταν μάλιστα δὲν συντρέχουν οἱ ἀνωτέρω πνευματικὲς προϋποθέσεις.

#### Ε) Βλάπτουν ἢ ώφελοῦν;

- 1. Ἐπίσης, πρέπει νὰ διευκρινίσουμε, ὅτι -βάσει τῶν προεκτεθέντωνεἶναι τελείως ἀστήρικτοι καὶ ἀδικαιολόγητοι οἱ φόβοι, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζονται ἐνίστε, ὅτι δῆθεν ὑπάρχει ἐνδεχόμενο οἱ ἀσθενεῖς νὰ πάθουν κάτι χειρότερο μὲ τοὺς Ἐξορκισμούς.
- 2. Ἡ δύναμις τῶν πονηρῶν πνευμάτων, ἔστω καὶ ἀν αὐτὰ προσωρινῶς ἀντιδροῦν καὶ μᾶς ἐκφοβίζουν μὲ ποικίλους παραπλανητικοὺς τρόπους, καταλύεται πλήρως, ὅταν τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ ἐπικαλοῦνται τὸ Ἅγιο Ὅνομά Του μὲ εἰλικρινῆ πίστι, ταπείνωσι καὶ ἔμπρακτη μετάνοια.
- 3. Ό Ἄγιος Μάρτυς Ἰουστίνος μᾶς βεβαιώνει, ὅτι ἤδη στὴν ἐποχή του (β΄ αἰ.) τὰ δαιμόνια ἔτρεμαν τὴν δύναμι τοῦ Ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ· ὅτι «πᾶν δαιμόνιον νικᾶται καὶ ὑποτάσσεται», ἐξορκιζόμενο ἐν τῷ Ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ· ὅτι πολλοὶ δαιμονιόπληκτοι ἐθεραπεύοντο ἀπὸ Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἐπεκαλοῦντο τὸ Ὅνομα τοῦ Σωτῆρος μας, «καταργοῦντες καὶ ἐκδιώκοντες τοὺς κατέχοντας τοὺς ἀνθρώπους δαίμονας» (βλ. ἀπολογία Β΄ §§ 6 καὶ 8· Διάλογος πρὸς Τρύφωνα, §§ 30, 85 καὶ 121).

# ς) Όχι «όμαδικοὶ Έξορκισμοὶ»

- 1. Ἐπὶ πλέον, εἶναι ἀνάγκη νὰ καταστήσουμε σαφές, ὅτι οἱ πραγματικὰ δαιμονισμένοι, αὐτοὶ δηλαδὴ ποὺ ἔχουν κυριευθῆ ἀπὸ τὰ πονηρὰ πνεύματα καὶ εἶναι ἀνήσυχοι καὶ θορυβώδεις, δὲν διαβάζονται οὔτε ὁμαδικὰ οὔτε δημόσια, διότι αὐτὸ ἀπαγορεύεται αὐστηρά.
- 2. Γιὰ τοὺς δαιμονιζομένους αὐτοὺς ἐφαρμόζεται εἰδικὴ διαδικασία: διαβάζονται ξεχωριστὰ καὶ μεμονωμένα, ὥστε νὰ προστατεύεται ἡ προσωπική τους ἀξιοπρέπεια καὶ νὰ μὴ διαταράσσεται ἡ κοινὴ θεία Λατρεία.
- 3. Ἡ τάξις, ἡ ὁποία τηρεῖται κατὰ κανόνα στὸ Μοναστήρι μας, εἶναι σύμφωνη μὲ τὴν μακραίωνα Λειτουργικὴ Παράδοσί μας καὶ ἀφορᾶ ὄχι τοὺς δαιμονισμένους ποὺ ἀναφέραμε, ἀλλὰ πλῆθος ἄλλων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν ποικίλα ἄλλα προβλήματα ἀπὸ ἐπήρεια σατανικὴ ἢ ἔχουν ἐνδείξεις ὅτι τοὺς ἔχουν κάνει μάγια.
- 4. Μὲ τὴν ἀντιμετώπισι αὐτὴ τῶν μὴ δαιμονισμένων ἐξυπηρετεῖται μὲ φόβο Θεοῦ, σοβαρότητα καὶ διάκρισι ὁ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν ἐνδιαφερομένων, ἐφ' ὅσον ἀν ἐδιαβάζαμε αὐτοὺς χωριστά, θὰ ἔπρεπε νὰ κλείνουμε εἰδικὴ συνάντησι μαζί τους, προκειμένου νὰ τοὺς βοηθήσουμε μετὰ ἀπὸ μῆνες καὶ χρόνια!...

### Ζ) Γιατί τὴν Τετάρτη;

- 1. Ώς ἀπόρροια ὅλων τῶν ἀνωτέρω, στὸ Μοναστήρι μας ἔχει καθιερωθῆ ἡ ἑξῆς τάξις: κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα ψάλλεται ἡ Παράκλησις τῶν Ἁγίων μας Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας οἱ Ἱερεῖς διαβάζουν μυστικῶς ὅλες τὶς Εὐχὲς τῶν Ἐξορκισμῶν (πλὴν δύο, ἐκφώνως), τόσο γιὰ τοὺς παρισταμένους εὐσεβεῖς, ὅσο καὶ γιὰ τὰ ὀνόματα ποὺ ἔδωσαν.
- 2. Κατὰ τὶς ἡμέρες ποὺ προηγοῦνται, Δευτέρα ἔως Τετάρτη, οἱ ἐνδιαφερόμενοι προετοιμάζονται, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ μὲ νηστεία τὸ κατὰ δύναμν. Καὶ τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, ἐπισφραγίζουν τὴν πνευματική τους προσπάθεια μὲ τὶς ἐκκλησιαστικὲς Εὐχές.
- 3. Αὐτὸ εἶναι ἀπόλυτα σύμφωνο μὲ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο εἶπε ὁ Κύριός μας: «τοῦτο τὸ γένος [τῶν δαιμόνων] οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῆ καὶ νηστεία» (Ματθ. ιζ΄ 21).

#### Η) Διακονία ἐν Χριστῷ ἀγάπης

- 1. Τέλος, τονίζουμε μὲ ἔμφασι, ὅτι οὐδέποτε, χάριτι Θεοῦ, ἀπαιτήσαμε ἀνταλλάγματα ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς, οὕτε καὶ πρόκειται νὰ τὸ κάνουμε: ἡ ἐξυπηρέτησις τῶν πολυπληθῶν προσκυνητῶν καὶ πονεμένων ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἐπισκέπτονται τὸ Μοναστήρι μας, ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τὴν ᾿Αδελφότητά μας ὡς μία διακονία ἀγάπης ἐν Χριστῷ πρὸς τὸν πλησίον μας.
- 2. Ένεκα αὐτῆς τῆς διακονίας χάνουμε ἔνα μέρος ἀπὸ τὴν ἡσυχαστικὴ μοναχικὴ ζωή μας. Βεβαίως, δὲν παραπονούμεθα γι' αὐτό, ἀλλὰ τὸ κάνουμε εὐχαρίστως, μὲ τὴν ἑξῆς ὅμως θερμὴ παράκλησι: οἱ ἀγαπητοὶ προσκυνηταὶ νὰ δείχνουν κατανόησι καὶ νὰ μὴ γίνωνται φορτικοί.
- 3. Νὰ μὴ λησμονοῦν, ὅτι στὸ Μοναστήρι ἔρχονται ὅχι γιὰ νὰ ἀπαιτήσουν, ἀλλὰ νὰ ζητήσουν μὲ συντριβὴ καὶ μετάνοια τὸ θεραπευτικὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου μας, διὰ μέσου τῶν πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων Του, συμπροσευχόμενοι μὲ τοὺς ἄλλους τυχὸν προσκυνητὰς καὶ τὰ μέλη τῆς ἀδελφότητός μας.

#### Παράκλησις θερμοτάτη! Τὸ θέμα τῆς ἐνδυμασίας!

αρακαλοῦνται ἰδιαίτερα οἱ γυναῖκες, οἱ ὁποῖες προσέρχονται στοὺς Ἐξορκισμούς, νὰ προσέχουν τὴν ἐνδυμασία τους: ἡ σεμνότης καὶ ἡ ἀξιοπρέπεια στὸν ἱερὸ χῶρο τῆς Μονῆς ἀποτελεῖ γι' αὐτὲς μεγάλο πλεονέκτημα, ὥστε νὰ ἀκουσθοῦν ἀπὸ τὸν Κύριό μας οἱ προσευχές τους, νὰ ἐκπληρωθοῦν τὰ αἰτήματά τους καὶ νὰ ἀφεληθοῦν πνευματικά.

Άνατύπωσις δ' Αὔγουστος 2007